

BeZin in Film oktober – november - december 2024

Films die raken, tot nadenken stemmen over de (on)zin van het leven, je in gesprek met een ander brengen.

THEMA: “ONDERWEG”

Walking the Camino - 2 oktober

Six Ways to Santiago is een documentaire uit 2013 over de pelgrimstocht Camino de Santiago. Het volgt verschillende soorten pelgrims terwijl ze Spanje te voet proberen te doorkruisen met alleen de essentie en hoe het de levens van de pelgrims verandert.

Duur: 84 minuten



Le grand voyage - 6 november



Réda woont al meer dan twintig jaar in de Provence. Vlak voor zijn eindexamen moet hij zijn vader met de auto naar het bedevaartsoord Mekka brengen. Vanaf het begin lijkt dit een vervelende rit te worden, aangezien de twee weinig gemeen hebben. Ze praten bijna niet, en ieder ervaart de reis vanuit zijn eigen geïsoleerde gedachtegoed. De afstand die ze afleggen is 4500 kilometer, de afstand tussen vader en zoon is misschien

nog groter. Toch komen ze op hun bestemming aan.

Een film uit 2004 - duur 108 minuten.

The unlikely pilgrimage of Harold Fry - 4 december

Nadat de gepensioneerde Harold Fry een brief ontvangt van zijn oude vriendin Queenie die op sterven ligt, besluit hij het schriftelijke antwoord te voet te bezorgen, in plaats van op de bus te doen. Het hospice waarin Queenie haar laatste dagen doorbrengt is zevenhonderd kilometer verwijderd van zijn woonplaats. Met pure vastberadenheid, maar zonder voorbereiding en de juiste uitrusting, gaat hij op pad, tot grote frustratie van zijn gekwetste vrouw Maureen.

Een film uit 2023 – duur 108 minuten Iedere eerste woensdag van de maand.



Entree € 5,00 inclusief een hapje en een drankje na afloop.

Kloosterkerk – bovenverdieping (met lift bereikbaar) Kloosterweg 1 – Valkenburg



Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland